

Beretning 2018

Jeg synes ikke, det er ret længe siden, jeg stod her sidst og berettede om årets gang i Sdr Nærå Valgmenighed. Da jeg begyndte at tænke på denne beretning og læse det sidste års referater fra vores menighedsrådsmøder og mine noter igennem, er der alligevel sket en del her i menigheden. Det vil jeg i det følgende berette om.

Som I senere vil se i regnskabet, valgte vi sidste år at sætte gang i større vedligeholdelsesprojekter.

Facaderne på Præstegården og Storstuen blev rensset i bund og blev hen over sommeren malet i den gule farve med hvide stolper. Vi overvejede, om vi skulle vælge en anden farve; men det blev den gule, som vi kender så godt og som lyser op i den mørke tid.

Vinduerne i kirken har været diskuteret igennem mange år. Flere var mere medtagne end andre, hvilket bevirkede knækkede ruder.

Vi tog en grundig undersøgelse af muligheder, skulle vi renovere eller få nye vinduer, som ville komme til at ændre udtrykket på kirken.

Vi besluttede at beholde de gamle vinduer og de har nu fået en grundig renovering både udvendig og indvendig. Desuden har vi fået sat fortsatsvinduer i, der burde kunne hjælpe med til at formindske vores varmeforbrug. Desuden bør de kunne mindske den store varme- og kuldepåvirkning på vinduerne, når opvarmningen i kirken ændres efter den er i brug eller ej. Jeg synes, vi har fået et flot resultat, fortsatsvinduerne springer ikke i øjnene, vi ser stadig lysets spil i de små ruder. Om de kan holde de næste 100 år må tiden vise.

Ina og Kasper havde også et ønske om en ekstra trappe til førstesalen i præstegården. Den er blevet lavet i stuen ud mod parkeringspladsen.

På sidste generalforsamling fremviste Joachim nogle skitser til en udvidelse af storstuen, idet vi ofte mangler et mindre mødelokale, som Ina også kan bruge til konfirmationsforberedelse. Der var positiv stemning til at gå videre med planerne. Vi er nået så langt at vi har fået arkitektfirmaet R Arkitekter til at komme med et forslag. Det er noget anderledes end det vi selv skitserede sidste år. I kan se tegningerne, som hænger her. Deres forslag er en tilbygning i hvidt træ på langs, således at vi får en lille gård ved indgangspartiet. Fra tilbygningen til køkkenet skal der være en overdækket pergola. Ligeledes har vi talt om at udvide vores depotrum ud mod vejen. Vi har meget stående rundt omkring, som kunne være rart at have samlet et sted.

Vi har først lige set tegningerne, så der er ikke taget beslutning om noget og prisberegningen er vi slet ikke kommet til endnu. Kig på tegningerne under kaffen eller når I går hjem. Det ser rigtig spændende ud.

Vi fik jo også nye billeder på prædikestolen i kirken. En ide, der udsprang efter Michael Nielsen og Frits Rasmussen udstilling her i Storstuen. Der gik ikke lang tid fra ide til handling, før Frits havde nogle skitser, vi skulle forholde os til. Vi måtte have et par møder, før vi havde besluttet os. Skulle hele prædikestolen have en hel anden farve, skulle der være tekst eller ornamenten på det øverste eller nederste bånd osv. Vi håber, I synes vi har valgt rigtigt. Nu er det billederne man ser og ikke den gule farve, som var meget dominerende før, nu er den med til at understøtte billederne.

Det er dejligt at blive udfordret og ikke altid se på det samme. Derfor er vi rigtig glade for at vi kan have skiftende udstillinger her i Storstuen. Sidste år havde vi udstillinger med billeder af Bente Kristensen, Kaja Johansen og Gerda Hvelplund, herefter fik vi lov at se Børge Rasmussens billeder, malet gennem et langt liv, venligst udlånt af Ester Rasmussen. Nu har vi dejlige naivistiske billeder af Bent Bjerring og til maj vil Hans Peters bror Henrik udstille.

Højskoledagen er en tradition vi er rigtig glade for og som mange af jer også nyder. En dejlig dag hvor hele området summede af liv og hvor alle var involveret på den ene eller anden måde. Om det var at lave blomsterbuketter til bordene, hjælpe med i køkkenet, lave små rakuskåle osv. Vi fik også hejst majstangen og fik et inspirerende og sjovt foredrag af Hella Joof.

Dejligt at vi kan mødes og være sammen på tværs af generationer. Det vil vi gerne fortsætte med.

I 2019 gør vi lige en undtagelse. Vi er nemlig værter ved Årsmødet for de frie grundtvigske Fri- og Valgmenigheder. I er alle velkomne til at deltage og vi får også brug for jeres hjælp til at afvikle et sådant arrangement. Vi er allerede i gang med planlægningen. Årsmødet vil foregå lørdag d. 25. Maj. Det er altid spændende at møde og tale med medlemmer fra andre menigheder. Vi vil som sagt få brug for praktisk hjælp til servering af kaffe, udlevering af infomateriale, parkeringsvagter osv. Det vil I høre mere om, når vi nærmer os dagen.

Udenfor på kirkegården og parkeringspladsen er der også sket lidt det sidste år. Det var en stor forandring, da vi fældede de gamle lindetræer i alleen. Men det nye udtryk med bøgehæk, nye lindetræer og græs gir et lyst og åbent kig både fra kirken og fra Stationsvej. Vi overvejede, om der skulle plantes lindetræer på den anden side ind mod græsplænen. Det var vi valgt ikke at gøre, dels for at kunne se kirken

fra vejen og for der ikke igen skal blive så mørkt. Kantstenene er blevet hævet på begge sider af alleen og vi har fået nye perlesten lagt på.

Kirkegården ændrer lige så stille udtryk. Efterhånden som gravene i den midterste række sløjfes, sås der græs, således at vi vil få et grønt bælte løbende i midten af kirkegården. På det grønne bælte er der i dag blevet plantet paradisæbletræer til glæde for mennesker og fugle.

Tujaerne ved lapidariet er blevet fældet og i stedet bliver der plantet akacietræer. Det giver mere lys til egetræerne.

Ina og Kasper vil gerne afskærme præstegården lidt mere herover mod Storstuen. Derfor er det besluttet, at der plantes en hæk ud fra garagen, således at der ikke er direkte udsyn til Storstuen fra Præstegården.

Vi vil også fjerne beplantningen, som deler parkeringspladsen herude, således at den nederste del bliver mere synlig. Vi vil derfor opfordre til at denne parkeringsplads bruges, når der er arrangementer her i Storstuen.

Desuden bliver der sat skilte op, både ved Stationsvej og Espegyden. Ved Stationsvej vil der blive henvist til parkering via Espegyden.

Som Else vil orientere om senere balancerer regnskabet for 2017.

En stor post er betaling af minusrenter på vores indestående i Danske Bank. Det første halve år, var de første 2 mill. friholdt; men det er de ikke mere. Nu betaler vi 0,55 procent i minusrenter af hele vores indestående. Vi har overvejet meget grundigt, hvad vi skulle gøre. At sprede vores formue på flere banker er ingen løsning, da bankerne kun vil have os, hvis vi flytter hele vores bankanliggender.

Andre banker kører også med minusrenter og så er vi jo lige vidt.

Derfor har vi undersøgt muligheden for at investere nogle af vores midler. Det vil jeg komme nærmere ind på under indkomne forslag under punkt 7A.

Ligeledes har vi også talt om at modernisere vores medlemsbidrag og udfase 10 års kontrakterne.

Det vil jeg også uddybe senere.

Vi mangler stadig at ca 80 af vores medlemmer går ind og får sat et flueben i deres Skattemappe. Sidste forår gjorde vi i menighedsrådet en stor indsats blandt de 18 –

35-årige ved både at skrive mail og ringe til dem om at få sat fluebenet. Indsatsen stod desværre ikke mål med resultatet. I efteråret sendte vi brev ud til alle, som manglede. Vi skrev bl.a. at der ville blive lagt 5 % på det beløb, som medlemsbidraget blev beregnet af forrige år. Til august vil vi endnu engang sende brev til dem der mangler fluebenet og orientere om, at vi udover de 5 % vil lægge et gebyr på 500,- på. Alt sammen fordi det er vigtigt, at Else har det korrekte beløb at udregne medlemsbidrag af. For at få fradrag over skatten, skal beløbet også være korrekt.

Man kan også sende en kopi af sin årsopgørelse til Else; men det skal gøres hvert år, så vi opfordrer alle til at få sat fluebenet.

Når vores børn fylder 18 år skal de være selvstændige medlemmer og det betyder de med deres underskrift skal give tilsagn om at de vil fortsætte med at være medlem. Vi har hvert år besvær med at få nogle af disse underskrifter i hus. Derfor vil jeg opfordre jer som har børn eller børnebørn om at tage en snak med dem om at forblive medlem her i Valgmenigheden, således at det er på et oplyst grundlag, de træffer deres valg og bliver oprettet som selvstændigt medlem og husker at sende underskriften til Else.

GDPR. Persondataforordningen.

Nogle af jer har sikkert hørt om denne.

Den 25.maj træder en ny persondataforordning i kraft og vil blive implementeret i samtlige lokale persondatalove i EU. Den skal give EU-borgere større kontrol over personlige data og sikkerhed for, at deres information beskyttes i hele Europa.

Vi er også omfattet af denne forordning.

Det betyder, vi skal have udarbejdet procedurer for opbevaring og sletning af de data, som vi har om jer medlemmer. Vores procedure skal således fremgå af vores hjemmeside mv. Vi må se, om vi når det til d. 25. Maj....

Det betyder også at vi ikke længere kan sende Medlemslister ud, som vi har gjort hvert 5. år.

Vi har også besluttet at vi fremover ved vores generalforsamling vil have skriftlige forslag til nye menighedsrådsmedlemmer. Dvs at alle har mulighed for at skrive et navn, enten sit eget eller naboen, veninden, ægtefællen ned. Vi opfordrer dog til at have fået tilsagn fra vedkommende, inden navnet skrives. Forslagene bliver samlet sammen og skrevet op. Er der flere forslag end pladser, vil der herefter blive skriftlig afstemning. Vi har valgt denne fremgangsmåde for at få et mere demokratisk valg af nye menighedsrådsmedlemmer. Derfor I skal endelig ikke holde jer tilbage, hvis I har lyst til at være med i arbejdet.

Til alle som har lyst til at strikke, vil der mulighed for at strikke dåbsklude til kirken. Dåbskluden skal bruges i stedet for håndklædet ved døbefonten. Dåbsbarnet får efter dåben, dåbskluden med hjem som et minde.

Karin Bundesen har udarbejdet mønster og vil lave små strikkekits. Karin og Gitte Jørgensen vil derfor invitere interesserede til en lille strikkeeftermiddag onsdag d. 2. maj kl 14:30 her i Storstuen.

Tusind tak for initiativet, Karin og Gitte.

To af vores ansatte har valgt at stoppe her ved kirken.

Kirkesanger Knud Erik Jørgensen stopper pr. 1. juli. Tusind tak for dejlig sang og musik på bratschen i forskellige sammenhænge.

Ligeledes har Hans Peter besluttet, at nu er tiden inde til at fratræde som organist efter 20 år her ved menigheden. Tusind tusind tak for din dejlige musik både på orgel og klaver i kirken og her i Storstuen. Det har været en fornøjelse. Også tak for de fine altertavler, som du sammen med din familie har lavet gennem årene. Vi vil fejre dig, når du har dine sidste arbejdsdag søndag d. 27. Maj.

Vi er i gang med at finde en ny organist. Vi håber, vi inden længe kan præsentere en ny. Det vil I høre nærmere om.

Til slut vil jeg takke alle her ved kirken for det store engagement i lægger i jeres arbejde, både i kirken, på kirkegården og Storstuen.

Tusind tak til menighedsrådsmedlemmerne for deltagelse i menighedsrådsmøder, arbejdsgrupper og med at lave kirkekaffe om søndagen.

Til slut vil jeg også takke jer medlemmer. Dels for at komme i dag og dels for at støtte op om vores kirkelige handlinger samt øvrige tiltag vi finder på. Har I forslag til aktiviteter skal I ikke holde jer tilbage med foreslå dem. Det er vigtigt, at vi alle tager et medansvar for vores valgmenighed nu og i fremtiden.

Dette var ordene