

Sdr. Næraå Valgmenighed

Juli
August
September
Oktober
2022



Præstens hjørne

Livet vender tilbage...

lad os gøre det samme

Coronaepidemien lærte os mange ting, siden den dengang i begyndelsen af marts 2020 væltede ind over os og gjorde det liv, som vi troede, vi kendte, til ren fortid. Til historie.

Ine og jeg var netop i de dage, da det hele brød løs, på vej hjem fra en i øvrigt vidunderlig ferie i Lissabon.

Vi havde hørt om epidemien i den internationale presse, men jeg kan huske, at jeg aldrig havde set så mange mænd være så omhyggelige med at vaske deres hænder grundigt med sæbe efter et toiletbesøg i lufthavnen i Kastrup. ”Hvad sker der lige her,” tænkte jeg.

Det kan måske her bagefter lyde som en lidt fjollet detalje, men det er faktisk ofte i detaljen, at man kan aflæse det langt større billede.

Vi forandrede os. Vi mødte verden på en anden måde. En ny måde. En måde, der for mange af os indeholdt ængstelse, hvis ikke ligefrem frygt. Hvad er dette her for noget?

Vi så rædselsvækkende billeder fra Bergamo i det nordlige Italien, og vi kunne ind imellem få en fornemmelse af, at det her ville blive svært at beskytte sig imod.

Vi måtte handle hurtigt, kunne vi godt fornemme, og vi *handlede* hurtigt.

Myndighederne og politikerne sagde og gjorde ting, vi ikke i vores vildeste fantasi havde forestillet os. Ud af det blå. De lukkede Danmark ned. Pludselig kunne vi ikke bare gå, hvorhen vi ville. Pludselig kunne vi ikke bare besøge, hvem vi ville.

Vi kunne ikke være så mange sammen, som vi ville. Familier blev skilt ad.

Ældre ægtefæller, hvor den ene stadig boede hjemme, mens den anden var på plejehjem kunne opleve, at den hjemmeboende ikke måtte besøge sin hustru eller mand, om de så var døende eller ej. Døren var lukket.

Hjerteskærende scener hørte til dagens uorden, og vi fandt spritten frem – den til at desinficere hænder med. Vi fulgte dagens smittetal med spænding og efterhånden lærte også, at der var noget der hed ”mørketal”.

Vi parerede ordre, fulgte anvisninger og henvisninger og trak lydigt mundbindets elastikker om bag ørerne. Og snart gik vi hellere udenom hinanden fremfor at risikere at komme for tæt på.

I det omfang vi overhovedet gik udenfor. Mange af os blev hellere inde, hvis ikke det var strengt nødvendigt at bevæge sig ud den luft, der kunne bære smitten med sig. Vi vænnede os til vi-

rusvarianter med navne fra det græske alfabet og med en masse tal hæftet på sig.

Men det var ikke bare landet, nationen, der lukkede ned. Vi lukkede ned. Kirken lukkede ned. Vi aflyste alt. Som i bogstaveligt talt alt.

Mads og jeg begyndte at lave digitale gudstjenester, som dygtige Albert Bisbjerg filmede. På behørig afstand af hinanden aflagde vi musketer-eden, at så måtte vi gå ned sammen, vi tre, hvis det skulle gå helt galt.

Det gjorde det ikke... altså gik galt. Jo, til jul gjorde det, men det var nu ikke fordi nogen af os blev syge. Det var

mere fornemmelsen af ikke at kunne mødes i kirken og høre de fantastiske ord om miraklet i stalden i Betlehem og synge de sange, der bare skal synges den 24. december om eftermiddagen... ikke mange timer, før der kommer risalamande på de fynske juleborde.

Langsomt vænnede vi os til ikke at komme ud. Vi blev hjemme. Vi købte tv-pakker med tilpas så mange kanaler, at kedsomheden kunne holdes stangen. Sådan gik det længe, og vi vænnede os stadig mere til ikke at opsøge de fællesskaber, vi tidligere havde bevæget os så naturligt rundt i. Fitnesscentrene stod også gabende tomme, og det samme gjorde lagerhallerne hos de firmaer, der



Kerter i kirken den 4. maj om aftenen. En ny tradition så aftenens levende lys, da vi mødtes og sang og hørte fortællinger.

solgte romaskiner og kondicykler til hjemmebrug.

Nu er det hele overstået... i al fald for denne omgang. Nogle af de mest alvorstunge epidemiologer er godt nok begyndt at tale om nye varianter, der er på vej og klar til at true vores dagligdag, når kulden vender tilbage.... Men den tid den sorg.

Nu skal vi til at vænne os til at gå ud i verden igen. Jeg har kunnet se det. Både i kirken og storstuen. Vi er ikke helt så mange, som vi var før epidemien. Det kan være svært at komme i gang igen. Selv om ensomheden kunne være tung, var den på en eller anden måde måske ikke helt så skræmmende som frygten for at tage en kviktest... og se to streger komme frem i vinduet.

Lad mig sige det med det samme. Jeg er fuld af forståelse for, hvis I stadig er lidt nervøse. Men samtidig vil jeg sige til jer, at det er altså lidt som med Spangsbjerg flødebolle: *I må godt.*

Vi *må* godt, og vi *kan* godt være sammen igen under fuldt ud betryggende forhold. I kirken såvel som i storstuen. Og vi skal være sammen, når nu vi kan, synes jeg, for det er vores *sammenhold*, der er det bedste værn mod at ende med at sidde og kukkelure rundt om i stuerne hos hver enkelt af os. Det er ikke alle tv-kanalernes kværende

tilbud om tomme kalorier, hvad enten de så kalder udsendelserne for ”Lykkehjulet”, ”Luksusfælden” eller ”Klipfiskerne”.

Det er vores sammenhold – det, at vi rejser os fra stolen eller sofaen og går ud i entréen og tager frakken på og rent faktisk mødes – der gør, at vi får talt med hinanden, får holdt et vågent øje med hinanden, får støttet hinanden... får mulighed for bare være sammen... være der for hinanden.

Og spørger I mig, så er det altså ikke mindst derfor, vi har en valgmenighed, der – som I kan se her i bladet – tilbyder et væld af gudstjenestefejringer, foredrag, fester, formiddagshøjskoler, fortællinger for børn og deres voksne og hvad har vi.

For det er i al sin enkelthed det, som kristendommen går ud på – i al fald i vores version af den: Kom og vær med! Glæd dig over livet. Glæd dig over sangene, over fortællingerne, over de gode ord, der kan trøste i en mørk stund, glæd dig over kaffen og ostemadden... over samværet.

”At *lære* er at ville befri sin ensomhed”, skrev Halfdan Rasmussen, og det har han et godt stykke over 100 procent ret i.

De bedste sommerhilsner til jer alle
Ole præst

Sommerhilsen fra menighedsrådet

På generalforsamlingen den 28. april blev menighedsrådet genvalgt, og vi har efterfølgende konstitueret os.

Lis og Joachim fortsætter som formand og næstformand, og vi har nedsat vores forskellige udvalg. Først er der de faste udvalg; arrangementsudvalget, kirkegårdsudvalget og bygningsudvalget.

Men derudover er der nedsat et udvalg, der skal forberede højskoledagen i 2023. Det bliver den 26. august, så sæt allerede nu kryds i jeres kalender.

Til sidst har vi – ikke mindst på baggrund af den gode debat på generalforsamlingen – nedsat et helt nyt »brandingudvalg«, som skal fungere

som ideudvikler og være med til at øge kendskab til og viden om vores fælles valgmenighed. Det skal sikre både fastholdelse af nuværende medlemmer, men i særdeleshed have et fokus på at sikre en fortsat tilgang af nye medlemmer blandt de yngre familier og tilflyttere til byen.

I menighedsrådet har vi stort fokus på at få fordelt arbejdsopgaverne, så vi sikrer os, at der altid er flere hænder til de tunge opgaver. Det gælder både for menighedsrådet og for vores medarbejdere, men også på tværs af de to grupper.



Den 1. april var alle vi medarbejdere til 1. hjulpskursus i storstuen. Det er vigtig viden at have.

Inden vi går på sommerferie, har vi planlagt at afholde MUS-samtaler for de 4 faste medarbejdere.

Arbejdet med tilbygningen til storstuen er stadig godt i gang. Projektet har kørt problemfrit og man kan nu virkelig fornemme, hvor flot det bliver, når det står helt færdigt.

Ydervæggene er blevet gule og glaspartiet ved indgangen er kommet i. Trappen til 1. salen er monteret og udvendigt er entreprenøren i gang med at lægge fliser og etablere græsplæne. Igennem de seneste par måneder har vi og entreprenøren kæmpet en kamp for at finde gulvklinker til forlængelsen af foyeren, som passer med det eksisterende gulv. Da det ikke kunne lade sig gøre, forsøgte vi at få klinkerne i det gamle depot af, således at de kunne bruges. Men det viste sig at være en umulig opgave. Selv med eksperter hidkaldt fra Sdr. Jylland, gik de gamle klinker bare i stykker for et godt ord. Vi har derfor valgt at skifte gulvet ud til et helt nyt klinkegulv og har efter et utal af prøver nu valgt en klinke, som vil blive lagt i hele foyeren, garderoben, de tre toiletter samt i det nye og gamle depot. Vi køber ekstra klinker hjem, så vi på sigt også kan skifte i køkkenet. Klinkerne er ikke på lager endnu, men hvis alt går godt, bliver de lagt i løbet af sommerferien, sådan så byggeriet

kan stå helt færdigt i anden halvdel af august. Vi glæder os til at vise det færdige resultat frem.

*Med ønsket om en god sommer
fra menighedsrådet.
Joachim*

Konfirmandweekend

Årets konfirmandhold begynder forberedelserne til den store dag midt i april 2023 med at tage på konfirmandlejr på Thurø weekenden den 24.-25. september.

Foruden at nyde den storslåede natur på sydsiden af Thurø, skal vi lørdag eftermiddag i Gorillapark ved Stenstrup lige nord for Svendborg. Klatreparken giver mulighed for at prøve tarzansving, BMX-kørsel i trætoppene, snowboards, base jumps og meget mere. Parken slår sig bl.a. op på, at man kan ”opleve det helt vilde sus i 26 meters højde” på de i alt 8 klatrebaner, så mon ikke den første salme, konfirmanderne skal lære, er den, der hedder ”nærmere Gud til dig”.

Har I endnu ikke fået jeres barn meldt til undervisningen, kan I stadig nå at gøre det til Ole præst på 30 64 21 25. Weekendens slutter af med, at forældre og børn sammen går til gudstjenesten søndag kl. 10.00. Den bliver forhåbentlig lidt mindre dramatisk.



Det holdt heldigvis tørt, da årets konfirmander sprang ud den 24. april

Efterårets foredrag

Kriminalinspektøren og forbryderen

Dato: Tirsdag den 27. september

Tid: kl. 19.00

Sted: Storstuen

Denne aften skal vi meget tættere på en af dansk kriminalhistories absolut mest dramatiske sager. Den tidligere kriminalinspektør Jørn Moss var en af lederne i politiets efterforskning mod den såkaldte Blekingegadebande. Bo Weymann var en af de forbrydere, efterforskningen stillede skarpt på.

I 1989 strammede Jørn Moos nettet omkring Bo Weymann, der var blevet politisk radikaliseret bl.a. gennem sit medlemskab af Kommunistisk Arbejds-kreds. Moos fik Weymann anholdt, og siden blev han idømt en fængselsstraf på syv år.

Weymann var nemlig en af nøglepersonerne i Blekingegadebanden, der stod bag en lang række illegale aktiviteter som dokumentfalsk, overvågning, bil- og våbentyveri samt en række voldsomme bankrøverier.

Dengang lå det mildt sagt ikke i kortene, at de to, Moss og Weymann, årtier senere skulle finde sammen igen i indgående og ærlige samtaler om deres fælles, men meget forskellige historie. Men i forbindelse med dokumentar-filmen ”Blekingegadebanden”, som i

høj grad var bundet op på Weymanns refleksioner over den proces, han var igennem og som radikaliserede ham og hans trosfæller. I filmen fortæller Weymann om, hvordan han overbeviste sig selv om, at det var i orden at planlægge og deltage i en række grove kriminelle handlinger som bank- og postrøverier. Bo Weymanns refleksioner resulterede herhjemme i en generel diskussion om, hvor langt man kan tillade sig at gå for at udleve sine politiske visioner, og om målet altid helliger midlet.

Denne aften har vi en sjælden mulighed for at komme helt tæt på Moss og Weymann og høre historien fra begge sider af den dramatiske sag.

Glæd jer til at få en unik indsigt i inderkredsen af Blekingegadebanden, de alvorlige forbrydelser og efterforskningen af den på det tidspunkt bedst organiserede kriminelle bande i Danmark. Og glæd jer til at høre om, hvordan samtalerne mellem Jørn Moss og Bo Weymann om de største og alvorligste etiske og moralske problemstillinger i menneskelivet mundede ud i, at de to mænd i endte med at blive gode venner.

En aften om forbrydelse, straf, tilgivelse og forsoning.

Svøbsk i Indien

Dansk folkemusik møder indiske toner

Dato: 18. august

Sted: Storstuen

Tid: kl. 19.00

Jørgen Dickmeiss er efterhånden et kendt ansigt hos os. Og kan I ikke huske, hvordan han ser ud, kan I måske høre hans fine violinspil for det indre øre. Jørgen har adskillige gange stået i spidsen for vore folkemusikere ved såvel majstangsfest som høstgudstjeneste, og da vi den 10. marts holdt en gudstjeneste til fordel for Ukraine leverede han fortryllende stemningsfuld og gripende musik sammen med sin hustru, accordionspilleren Maren Hallberg.

Sammen kalder de to sig for Svøbsk, og de to musikere fra Davinde er kendt over hele landet som nogle af de mest kompetente udøvere af dansk folkemusik. Maren Hallberg og Jørgen Dick-

meiss er set, hørt og elsket for deres gennemførte musicalitet, smittende humør og dansevenlige melodier, der klør i fødderne.

Senest har Maren og Jørgen været en del af et større udvekslings-projekt mellem Danmark og Indien, og for nogle måneder siden tilbragte de 2 uger i en lille landsby i ørkenen i Vest Rajasthan. Her spillede de sammen med lokale musikere og fik en forsmag på, hvad der kan opleves når folkemusikere samarbejder på tværs af lange afstande og landegrænser.

Denne aften vil Maren og Jørgen vil spille, synge og fortælle om hvad der sker når grænser brydes... Og så håber vi, at de indiske musikere lykkes med at komme til Danmark, for så skal vi have dem over i Storstuen, så vi selv kan høre kulturerne mødes og ny, sød musik opstår.



Formiddagshøjskole efterår 2022

Tid: Onsdag den 24. august kl. 10.00

Sted: Storstuen

**Med: Palle Hinzberg Berg,
Svendborg**

Palle Hinzberg Berg er gået på pension nu, men i mange år var han at finde bag scenetæppet og de skrå brædder som scene- og belysningsmester på Baggårds Teatret i Svendborg.

Efter sit arbejdsliv er han imidlertid trådt ind på scenen som medlem af Svendborg Fortællerværksted, der er et arbejdende værksted for mennesker, der elsker at fortælle en god historie, der kan have baggrund i faktiske hændelser eller være taget ud af luften, den rene fantasi.

Palle Berg er mest til den første kategori. De seneste måneder har han således arbejdet på at finpudse en række fortællinger om sin oldemor, og denne formiddag får vi lov at høre resultatet.



*Skærtorsdag gik vi i Storstuen og spiste lam fra Bodil og Ejvind efter gudstjenesten.
Skøn aften.*

**Tid: Onsdag den 26. oktober
kl. 10.00**

Sted: Storstuen

Med: Ejvind Kristiansen, Hudevad



En nærmere præsentation af Ejvind Kristiansen er vel det rene spild af tid.... Og så alligevel. For som vi igen og igen hører det i kirken om søndagen, så er der altid mere at sige om et menneske, end det vi hver især måtte mene at vide om hinanden.

Denne formiddag vil Ejvind ikke blot fortælle om sin tid i menighedsrådet som formand i en årrække eller sin tid som vores højt værdsatte graver på kirkegården. Nej, Ejvind vil gå længere tilbage og bl.a. fortælle om, hvorfor det at være medlem af Sdr. Nørå Valgmenighed er den helt naturlige konsekvens af den opvækst, han fik, og det liv, der blev hans.... Og Bodils. Sikke vi glæder os!

Forsinket fødseldagsfest

Stor fest med Gospel og tapas

Lørdag den 10. september 2022

Koret øver fra kl. 10.00

Koncert i kirken kl. 16.30

Tapas og rødvin i Storstuen

I januar måtte vi desværre aflyse vores planlagte fødselsdag med gospeldag pga. corona. MEN nu får vi endelig chancen igen, for vi har igen inviteret sangerinden og korlederen, Julie Ben Semmane, til at stå i spidsen for en gospelworkshop, hvor ALLE – såvel menighedens medlemmer som alle andre, der har lyst til at være med, er særdeles velkomne.

Vi skal have samlet et kor af sangglade mennesker, og ALLE uanset niveau er velkomne. Om du er helt ny sanger, topprofessionel, kun synger i badet, eller en dreven sanger, er helt underordnet – Julie står for en pædagogisk indstudering af ca. 3 til 4 sange, hvor alle kan være med. Det handler om at synge, have det sjovt og nyde musikken.

Julie er en særdeles kyndig korleder, som ud over selv at være en meget dygtig sanger, har stået for en masse gospelworkshops i landets kirker, gennem en del år. Hun har været værdsat

gæst i vores kirke flere gange, hvor hun har spillet med Mads; bla. til “Ni læsninger” og konfirmandopstart.

Da det er gospelmusik, skal vi også have et band på, og det består af vores egen Mads på klaver, Søren Lund på bas og Poul Amaliel på trommer.

Dagen forløber sådan her:

Deltagerne møder ind kl. 10, og så er der prøve til kl. 12.

Så er der frokost i storstuen, og bagefter kommer bandet og øver med koret om eftermiddagen fra 12.30 til ca.

15.00.

Herefter er der kaffe, hygge og klargøring til en lille koncert kl. 16.30, hvor vi opfører de sange vi har lært, og hvor Julie og band også vil spille en lille håndfuld sange.

Til koncerten er ALLE velkomne.

Kom endelig og vær med i koret, så vi rigtig kan få taget til at lette på kirken denne dag – det bliver en fest. Ønsker du at tilmelde dig som sanger i koret, kan du gøre det på hjemmesiden senest den 5. september.

Kommer du/i kun til koncerten skal der ikke meldes til.

Har du spørgsmål, så ring til Mads organist på: 61 69 36 56.

Wauw det' for børn

Torsdag den 6. oktober kl. 16.30:

Fortælling og mad

Søndag den 13. november kl. 10.00:

Børnegudstjeneste

Efteråret byder naturligvis også på arrangementer for vores børn og deres forældre og/eller bedsteforældre.

Vi lægger ud torsdag den **6. oktober fra kl. 16.30 til 18.30**, hvor børne-

familierne kan komme til eftermiddagshygge og aftensmad. Vi mødes i kirken, hvor vi synger en sang sammen med Mads organist, og Ole præst fortæller en god historie.

Bagefter går vi over i storstuen og spiser spaghetti og kødsovs og hygger os sammen. Vi slutter 18.30 så alle kan komme i seng i ordentlig tid. Også



Børnegudstjeneste Noas Ark.

præsten, der ellers let kan blive lidt vrøvlet at høre på.

I kan tilmelde jer ved at gå ind på hjemmesiden under arrangementer, eller I kan sende en mail til service@valgmenigheden.dk.

Tilmeld jer inden mandag den 3. oktober, så vi ved, hvor mange poser pasta, vi skal købe.

Og selv om dette kirkeblad egentlig kun gælder frem til og med oktober, vil vi gerne lige slå på tromme for vores børnegudstjeneste, der i dette efterår er **søndag den 13. november kl. 10.00**. Så kan I allerede nu få sat et stort kryds i kalenderen, for denne dag får vi nemlig besøg af de fantastiske ”TRIOfabulas”, der vil fortælle, synge og spille en af de mest elskede historier fra biblen for os, nemlig den om NOAS ARK.

Her er lidt af, hvad de tre skriver: ”En engel synger – men der er ingen, der gider lytter. De voksne har alt for travlt med at skændes – de er helt holdt op med at tale sammen, synge og lege. Så Gud bliver vred, og han beslutter at nu skal jorden vaskes fin og ren.

Men der er én, der er sød! Det er Noah. Han synger og leger, kysser sin kone og krammer sine børn. Så Noah skal bygge et stort skib – en ark – og bo der med sin familie og alle dyrene i et helt år, indtil regnen er stoppet, og landet igen kommer til syne. Så varer det nemlig ikke længe, før alle igen kan forlade arken, se op mod himlen og blive svimle af glæde over lyset og regnbuen. Derfor siger Noah også tak. Mange tak. Mange mange tak. Mange mange mange TAK!



Sangafteinen i kirken den 31. maj bød på sommerens dejligste sange og Mads' legekammerat Søren Østergaard Pedersen på kontrabas.

Efterårsmøde:

Med spilledjævlene i hælene

Dato: onsdag den 12. oktober

Sted: Storstuen

Tid: kl. 19.00

Rigtig mange danskere køber en skrabekalender, når julen nærmer sig. Det er både hyggeligt og lidt spændende, for tænk, om man vandt 1 mio. kroner? Tænk, at se det 10'ende juletræ dukke frem.

Faktisk skraber ca. hver anden voksen alle lågerne længe inden den 24. december.

Hvorfor mon? Jo, simpelthen fordi spændingen bliver for stor.

1 eller 10 eller 63 mio. kroner vil jo ændre dit liv: gælden kan komme ud af verden, og så er der vist dømt ekstra store julegaver til ens nærmeste!

Muligheden for at vinde en gevinst, fx penge, øger mængden af adrenalin hos de fleste mennesker. Vi oplever det som en berusende følelse, når blodet ruller hurtigere indeni os. Men sagen stiller sig anderledes, hvis rusen raser rundt i kroppen 24 timer i døgnet, 7 dage om ugen, 365 dage om året.

Det gør den hos en ludoman. Adrenalin pumper rundt. Ludomanen har hele tiden penge på spil – enten vinder

du, eller også taber du. Men pengene betyder ikke så meget længere – det er bare blevet en afhængighed, som du ind imellem – men selvfølgelig alt for sjældent – får krydret med en gevinst.

Det kan lyde både mærkeligt og dumt at blive ved, når det forholder sig sådan. Men så tænk lige på rygerne, der med tiden bliver dybt afhængige.

Og det til trods for, at tobaksreklamer ikke er tilladt; at det er muligt at købe tyggegummi og plaster, som hjælper med at sænke rygetrangen; og at tobaksprodukterne er gemt væk bag kassen i et supermarked.

Når det gælder pengespil og ludomani, bliver du udsat for godt 1.200 spilreklamer i tv/radio pr. døgn. Du ”møder” kendisser, der taler god for produkterne. Og du kan ikke købe et magisk tyggegummi eller plaster, som hjælper dig af med spilletrangen. Selv i supermarkederne bliver man udsat for reklamer – og spilprodukterne bliver heller ikke gemt væk bag kassen. Måske kan du bedre forholde dig til problematikken nu?

Men når det ikke længere handler om pengene, hvorfor så spille? Det er et

godt spørgsmål, som jeg gerne vil besvare d. 12. oktober. Her kommer jeg nemlig forbi Sdr. Næra Valgmenighed og holder mit foredrag »I ludomaniens klør – at gamble med livet som indsats«.

Jeg hedder Marcus Kondrup Nielsen. Jeg er 25 år gammel. Jeg er tidligere ludoman.

Faktisk var jeg en sen juni-aften i 2017 få sekunder fra at gøre en ende på livet. Jeg stod klar på togskinnerne lidt nord for Horsens. Da toget kom, var

jeg for langsom. Jeg snublede og nåede ikke helt ud på skinnerne, men endte halvanden meter fra det. Toget drøede forbi mig med 100 km/t.

Chokket derfra gjorde et stort indtryk på mig – faktisk så stort at jeg ændrede min plan. I stedet for at gøre en ende på livet som 20-årig, tog jeg kampen op mod ludomanien. Igennem knap 2 år kæmpede jeg mig ud af afhængigheden og tilbage på sporet.

Den historie fra start til slut kommer jeg og fortæller jer om.



Mortens aften - en dejlig tradition er født

**Torsdag den 10. november kl. 18.00
i Storstuen**

Sidste år stak vi en finger i jorden og en stegt and op i luften for at fornemme, om I mon ville være med til at skabe en ny tradition i valgmenigheden. Kunne I mon lokkes ned i Storstuen på selveste Mortens aften?

Svaret blev et rungende ”Ja”.

Det kunne I, for hele 125 af jer tog imod vores tilbud om at være med til en festmiddag med respekt for de traditioner, der hører sig til på denne aften: en storslået november menu med

stegte ænder, brun sovs, hvide og brune kartofler, rødkål og halve æbler med gele. Og dertil fik vi herlige vine, øl og vand, så ænderne ikke helt glemte at svømme.

Nu gør vi det igen. Holder Mortens aften sammen med jer. Selvfølgelig. Det skulle da lige mangle.

Så kl. 18.00 mødes vi og ønsker hinanden en fornøjelig Mortens aften. Så sætter vi os ved de festligt dækkede borde. Så spiser vi. Og indimellem lægger vi kniv og gaffel, og så synger vi



Opdækning på Mortens aften 2021.

fra Højskolesangbogen, så taget er ved at lette.

Og som noget nyt har vi indbudt en gæst, som holder en kort festtale for os. I år er det borgmester Hans Stavnsager som skal tale over emnet: ”Vi har brug for flere varme ænder”.

Så igen skal tilbuddet lyde til jer: Lad os klare aftensmaden, og kom så og nyd en hyggelig Mortens aften i Storstuen – med sovs og sang og festtale!

MEN: Vi har kun de 125 pladser, der hurtigt blev besat sidste år. Så vil I være sikre på at være med, så tilmeld jer via hjemmesiden eller til Pia på mailadressen service@valgmenigheden.dk.

Hver husstand kan maksimalt tilmelde 5 personer.

Seneste tilmelding er onsdag den 3. november.

Vel mødt!

Kirkelige handlinger

Dåb:

Menja Knold, født den 21. juli 2021, døbt den 1. maj 2022, datter af Amalie Jakobsen og Mads Knold.

Bertram Laage Stentebjerg, født den 28. januar 2020, døbt den 7. maj 2022, søn af Louise og Morten Laage Stentebjerg

Vielser:

Karoline Vestergaard Hansen og Nicolai Hansen, Odense, viet pinselørdag den 4. juni 2022

Begravelser/bisættelser:

Jørgen Jakobsgaard, Odense M, bisat den 25. februar 2022

Inge Kingo Henriksen, Ferritslev, bisat den 18. marts 2022

Svend Aage Hansen, Oense SØ, bisat den 1. april 2022

Helge Glent-Madsen, Odense, bisat den 1. juni 2022

Æret være deres minde



Menja Knold blev båret af gudmor Kirstine Knold, mens mor og far, Amalie Jakobsen og Mads Knold så til ved dåben 1. maj.



Storebror Alfred lånte skamlen, da Bertram blev døbt den 7. maj. Mor Louise og far Morten Stentebjerg var stolte – med rette.



Karoline Vestergaard og Nicolai Hansen blev viet pinselørdag den 4. juni i det smukkeste vejr længe set. Stort tillykke til jer.



Majstangs festen den 15. maj blev et tilløbsstykke med fuld musik fra vore folkemusikere.

Kontakter

Bestilling af Storstuens:

Pia Tornbjerg Pedersen
Tlf. 40 88 45 04
service@valgmenigheden.dk

Forretningsfører:

Gunnar Vexlund
Tlf. 29 85 82 05
ff@valgmenigheden.dk

Formand:

Lis Møldrup
Tlf. 51 56 33 24
formanden@valgmenigheden.dk

Præst:

Ole Kobbelgaard
Tlf. 30 64 21 25
praesten@valgmenigheden.dk

Graver:

Michael Brødholt
Mobil 25 38 77 25
graver@valgmenigheden.dk

Servicemedarbejder

Pia Pedersen, tlf. 40 88 45 04
service@valgmenigheden.dk

Organist:

Mads Klindt Poulsen
Tlf. 61 69 36 56
madsklindt@gmail.com

Følg med på vores hjemmeside: valgmenigheden.dk og find os på :
www.facebook.com/valgmenigheden

PS:

Kirkebil

Palles taxa i Ringe kører kirkebil
for os. Bestil fredag inden kl.
16:00 på tlf. 62 62 28 15

PPS:

Autorisation i Skattemappen

Tjek jeres Skattemappe. Autorisa-
tionen skal fornyes hvert 5. år. Er
der ikke sat flueben, kan I ikke få
fradrag for medlemsbidraget.

Gudstjenester juli - november 2022

| Juli 22 | Tid | Præst | Bemærkninger i øvrigt |
|-----------|-------|-------|----------------------------|
| 03. | 10.00 | OK | 3. søndag efter trinitatis |
| 10. | 10.00 | OK | 4. søndag efter trinitatis |
| Resten af | juli | | Ferie - ingen gudstjeneste |

August 22

| | | | |
|-----|-------|----|-----------------------------|
| 07. | 10.00 | OK | 8. søndag efter trinitatis |
| 14. | 10.00 | OK | 9. søndag efter trinitatis |
| 21. | 19.00 | MN | 10. søndag efter trinitatis |
| 28. | 10.00 | OK | 11. søndag efter trinitatis |

Sept. 22

| | | | |
|-----|-------|----|-----------------------------|
| 03. | 10.00 | OK | Lørdagsgudstjeneste med dåb |
| 11. | 10.00 | OK | 13. søndag efter trinitatis |
| 18. | 19.00 | OK | 14. søndag efter trinitatis |
| 25. | 10.00 | OK | 15. søndag efter trinitatis |

Okt. 22

| | | | |
|-----|-------|----|--|
| 02. | 10.00 | OK | Høstgudstjeneste med Jørgen Dickmeiss samt frokost i Storstuen |
| 09. | 10.00 | OK | 17. søndag efter trinitatis |
| 16. | 10.00 | OK | 18. søndag efter trinitatis |
| 23. | | | Efterårsferie – ingen gudstjeneste |
| 30. | 10.00 | MN | 20. søndag efter trinitatis |

Nov. 22

| | | | |
|-----|-------|----|-----------------------------------|
| 05. | 10.00 | OK | Dåbsgudstjeneste (OBS: lørdag) |
| 06. | 19.00 | OK | Alle Helgen – vi mindes vore døde |
| 13. | 10.00 | OK | Børnegudstjeneste – om Noas Ark |
| 20. | 10.00 | OK | Sidste søndag i kirkeåret |

Prædikanter: **OK:** Ole Kobbegaard **MN:** Michael Nielsen **AC:** Anders Carlsson

OBS: Vi holder sommerferie fra **mandag den 11. juli til og med søndag den 31. juli.**

I ferieperioden vil der på telefonsvareren på 30 64 21 25 blive oplyst, hvor I skal henvende jer for at få hjælp i forbindelse med f.eks. dødsfald eller lign.