

Sdr. Næraå Valgmenighed

Marts
April
Maj
Juni
2024



Præstens hjørne

Jeg har alle dage været utrolig glad for gode sætninger. Ikke mindst, når de fremstår som rammende citater. Ja, jeg var så begejstret for disse sproglige pletskud, at jeg som dreng samlede på dem. Jeg havde af en gavmild lærer fået et tomt stilehæfte henne fra skolen med hjem. Og hvad skulle man bruge sådan en skat til?

Ja, jeg fandt hurtigt anvendelse for det, og snart skrev jeg – pertentligt og med en forholdsvis nydelig skråskrift – ned, hver gang jeg faldt over noget, som jeg syntes var værd at både huske og samle på.

I dag eksisterer hæftet desværre ikke længere... tror jeg nok, for jeg forstiller mig, at det er gået tabt i en af de mange flytninger, jeg har budt mig selv i mit voksne liv. Jeg kan i al fald ikke finde det.

Mens jeg stadig kunne – altså finde det – morede jeg mig lidt over, hvad en stor knægt finder værd at notere sig. De første mange sider i det tætskrevne hæfte havde næsten en duft over sig, som når man lukker en gajolæske op for at se, hvad der mon står på flappen.

En hyppig gæst til en start på det linjerede papir var den libanesisk/amerikanske forfatter Khalil Gibrán, der fx kunne finde på at sige: ”Ud af lidelsen

vokser de stærkeste sjæle. De største menneskers kroppe er overstrøet af ar.” Og han havde også alle mulige gode råd, hvis man nu fx overvejede at gifte sig, men ikke rigtig vidste, hvordan man skulle gribe sit nye liv an. I min ungdom var jeg suppe-steg-og-is-musiker til et hav af bryllupper, og utallige er de gæster, venner eller familie, der har afsluttet en velment tale med at sende et Gibrán-citat afsted mod brudeparret med et stålsat blik og fasthed i stemmen: ”Giv hinanden af jert brød, men spis ikke af samme skive.”

Og var vinen rigelig, så vandet begyndte at stå i øjnene på de mest selvbevægede talere, kunne følgende citat fiskes frem: ”Elsk hverandre, men gør ikke kærlighed til en forpligtelse. Snarere skal den være som vuggende vande mellem sjælenes kyster. Syng og dans tilsammen og vær glad, men lad dog hinanden alene. Tænk på, hvordan luttens strenge er adskilte, om end de sitrer med samme melodi.

Giv jeres hjerter til hinanden, men ikke som hinandens besiddelse?”

Jo jo, verden var fuld af visdom, der bare lå og ventede på, at nogen fik øje på den... og jeg havde øjnene på stilke.

I dag elsker jeg stadig disse dygtige sammenkog af menneskelig iagttagelse

og erfaring, men jeg er nok ikke længere til fals for den nogle gange noget svulstige, arabiske (eller jødiske, for den sags skyld) visdom.

I dag noterer jeg ikke længere systematisk, men det hænder, at jeg støder på noget, der (for mig) er så indlysende rigtigt, så godt formuleret, og så tankevækkende, at det bare *må* klippes ud af avisen, eller hvor det nu måtte stå.

Ud over en hel del angivelige citater fra Jesus i evangelierne og fremragende læresætninger fra Paulus i hans breve til de første menigheder, har jeg stadig i mit hjerte et citat, som faktisk er af nyere dato.

Det er lidt langt, men samtidig så indrende klart formuleret, at jeg har lært det omtrent udenad.

Citatet handler om det ofte noget luftige og såmænd også fortærskede begreb, vi kalder for dannelse. Og ophavs-kvinden er Anne Knudsen, der døde i 2022, og som de fleste nok kendte som en af vor tids mest lysende begavelser som chefredaktør på WeekendAvisen i perioden 1998 til 2017. Hvad derimod ikke så mange vidste, var, at hun var dr.phil. i antropolog. Dertil var hun – blandt så meget andet – også formand for Fredsfonden 1990-95, og begge disse oplysninger har betydning for det citat, jeg vil trække frem.



I en leder fra omkring årtusindeskiftet skrev Anne Knudsen nemlig således: ”Dannelse er ikke noget særligt fint og elitært, men derimod alle disse ikke strengt nødvendige videnselementer, der udgør nøjagtig det beredskab, som gør det muligt at tilhøre et samfund og ikke bare en familie, en klan eller en profession.

Det er nemlig ikke ligegyldigt for samfundet som helhed, om den enkelte er i stand til at forstå problemstillinger, som ligger uden for hans eller hendes professionelle område.

Det er den fælles fond af viden om verden, der får et samfund til at hænge sammen. Hvis man ikke begriber, hvad baggrunden er for andre samfundsgrupperes synspunkter, har man ingen særlige grunde til at tage dem alvorligt. Og hvis ikke man kan udtrykke sig

inden for et fælles felt af referencer, en slags kulturelt koordinationsystem med fælles, faste videnspunkter, så kan man ikke gøre sig forståelig for andre end dem, der er nøjagtig magen til én selv. Et samfund uden fællesviden er simpelthen ikke et samfund. Det kan kun holdes sammen med magt.”

Citatet er som sagt henvend 20 år gammelt, men så aktuelt som vel nogensinde før. ”Verden er nu en global landsby”, skrev Tor Nørretranders engang. Og han havde ret, allerede da han sagde det. Og han får mere og mere ret, som årene går. Vores blå planet hænger tættere sammen, end den nogensinde har gjort før, så i dag rækker det ikke blot at redde et enkelt eller nogle enkelte samfund, fx i den vestlige verden ved at opbygge et ”Fort Europa”. Vi er faktisk nødt til at indstille os på den opgave, at vi skal samarbejde om at redde verden som helhed.

For selv om vi er ved at være så kloge, så vi næsten kan undvære hovedet, er det præcis det, vi er i færd med... at tage hovedet under armen og lade det hele falde fra hinanden, mens vi nøjes med at se på, for ”Hvad kan lille jeg dog gøre ved det?”

Uoverskueligheden kalder på stærke mænd, der kan ”rense op i sumpen” eller ”muge ud i skidtet”, eller hvilke andre tarvelige formuleringer, de væl-

ger at sende ud i kredsløbet, malstrømmen af døgnets milliarder af nyheder, falske som ikke falske.

I vores valgmenighed lytter vi stadig til Grundtvig, og var der noget, han havde gennemskuet allerede dengang for mere end 150 år siden, da nationalstaterne blev dannet og for alvor fik betydning, ja så var det den kendsgerning, at hvis ikke vi for det første kender til det, som vi selv er runden af, *samtidig med* at vi beflitter os på at sætte os ind i vore naboers og samarbejdspartneres måde at tænke og leve på, spørge til hvad for dem er det dyrebareste, spise deres mad, danse deres danse, og lære dem at kende, ja så ender vi med at stå uden den fælles, mellemfølelige viden, der er så helt afgørende, når den rene, tåbelige, ufølsomme magtanvendelse truer med for alvor at vinde indpas i verden. Igen.

Til efteråret går amerikanerne igen til valg. I Rusland sidder en despot, der hverken har lyst til eller intentioner om at lære andre end sig selv at kende. Og han bliver såmænd fulgt godt til dørs af ledere i flere af Europas lande, fx Ungarn.

I Tyskland stormer det yderste højre frem, og i Israel sidder en statsleder og viser med al uønskelig tydelighed,

hvordan man *ikke* skal forsøge at omgås terrorister.

Måtte vi snart igen lære at holde af vort eget, for deri finder vi vores dybeste rødder, vore dybeste længsler, vores identitet. Og måtte vi i den proces lære at værdsætte det, vi er lykkedes med at bygge op, uden at vi samtidig føler

trang til at kaste vrang på, eller ligefrem ringeagte, det (og dem), der står og banker på vores dør.

Afmagtens Gud og Mammons blinde magt står stejlere overfor hinanden, end de længe har gjort. Det er tid, til at finde kærligheden frem. Og gerne den, der tåler alt, tror alt, håber alt, og udholder alt.

Nyt fra menighedsrådet

De første forårsbebudere har allerede forsigtigt fundet vej op gennem den våde jord. Erantis og vintergæk står i fuldt flor udenfor mit vindue og vidner om, at inden længe kan vi mærke solens varme stråler, nu forårstiden kommer.

Vores nye graver Per startede 2. januar og han var fra første dag godt i gang med at få et overblik både ude og inde. Han har fået ryddet op og sorteret i graverhuset og fået ajourført vores elektroniske kirkegårdsystem og meget mere. Læs vores lille præsentation af ham længere henne i bladet.

Vi har også gennemgået vores Kirkegårdsreglement og prisliste. Fremover vil det være muligt at tilkøbe forskellige ydelser udover Legat og fuld vedligeholdelse. Det vil være Renholdelse af gravsted, Plantning og pasning af forårs- og sommerblomster eller grandæk-

ning. Reglement og prisliste kan ses på vores hjemmeside Valgmenigheden.dk, under Information – Kirkegårdsreglement- og priser. Eller tag en snak med Per om, hvilke ønsker I har.

Lige nu er Fjernvarme Fyn ved at grave på Stationsvej og der er gravet en rende op til kirken. Det ser ud til, at vi vil være tilkoblet fjernvarmen både i kirke, Storstue og præstegård i løbet af de kommende måneder.

I kirken trænger væggene især mod nord til kalkning. Det er aftalt med mureren, at det vil foregå i uge 16 og 17. Da det ikke er hele kirken der skal kalkes, regner vi med at vi godt kan bruge kirken, ellers holder vi gudstjerner i Storstuen. Til sidst vil jeg minde om, at vi holder generalforsamling torsdag d. 18. april kl. 19:00. I kan læse dagsordenen her i bladet.

Ordet er frit:

Elvernes slot i Aarup

”Nu bygger jeg et slot i baghaven!”
Sådan sagde jeg til min kone. Det var en dag i 2010... og ret kort tid, efter jeg var blevet færdiguddannet ingeniør. Hun rystede på hovedet og tænkte sikkert: ”Ja, ja, ham og hans ideer, det går over.”

Men det gjorde det ikke.

I vores yngre dage havde vi et eksportgartneri med blomster, og senere fik jeg arbejde i industrien mens min kone var i hjemmeplejen. Vores tre børn blev større, og vi endte med at bo på landet, på Vestfyn lidt uden for Aarup.

På et tidspunkt begyndte jeg at interessere mig for rollespil, live rollespil. Jeg var med til at arrangere det første spil i vores gymnastikforening, sammen med friskolens SFO, og her begyndte vores børn at spille. Det åbnede for en verden af fantasi med trolde, elvere og andre underfundige væsener.

Gennem otte år spillede de alle tre med i en forening, hver onsdag fra kl. 18.00 til 21.00, og jeg hjalp til som frivillig. Senere fik vi muligheden for at sende alle tre på en efterskole, der bruger live rollespil som undervisningsform, hele året.

Det var et tilbud, vi ikke kunne sige nej til: 40 spil på 40 uger - og under-

visningen bliver integreret som en del af hele livet på skolen.

Det er, for nu at sige det mildt, stærkt motiverende for alle, der holder af rollespil.

”Nogle af de unge mennesker er trætte af skolen og har svært ved at læse, men manualen til Dungeons And Dragons, og vel at mærke på engelsk, den kan de godt læse. Det er flere hundrede sider.”

Jeg begyndte at læse til ingeniør, da jeg var omkring de 40, og efter 3 år med fuldtidsstudie, hvor jeg havde fralagt mig alle mine tillidshverv, manglede jeg noget at tage mig til i min fritid.

”Ved du hvad, jeg tror, jeg bygger et slot her i baghaven, vi har jo god plads.”

Jeg syntes selv, det var en god ide, men jeg kunne godt fornemme, at min kone måske ikke var vildt begejstret. Til gengæld må jeg give hende stor ære for at være så overbærende med mit nye projekt.

Arbejdet gik i gang. Først skulle jeg finde et slot jeg kunne bygge. Det skulle jo kun være en model og alligevel måtte det godt se ud af noget. Jeg gik på ”nettet” og studerede rigtig mange slotte i England og Tyskland.

Og jeg fandt da også noget langt nede i Sydtykland.

Jeg erfarede dog hurtigt, at der ikke var nogen tegninger. Så hvis jeg skulle bygge en model af præcis det slot, ja så skulle jeg rejse ned og måle det op. Så meldte tvivlen sig: ”Men så kommer der måske en dag en eller anden ekspert og fortæller, at det jo er bygget helt forkert!”

Og hvem gider lige høre på det? Så tegnede jeg da bare mit eget slot. I 2011 begyndte jeg at lægge de første marksten på plænen vest for huset. Jeg ville bygge enstensætning, sådan at det så ud, som om slottet lå på en stor klippe.

De næste par år gik med at slæbe sten og køre jord med trillebøren, så der til sidst stod en ’klippe’, som jeg kunne bygge på.

Så havde jeg da grundplanen for mit slot.

Selve designet af slottet har jeg arbejdet på i flere år. Tårnene og ydermuren blev hurtigt fastlagt, så jeg kunne begynde at lægge de første mursten.

Sommerferien - og lidt til - blev brugt på at bygge, og vinteren gik med at udvikle videre på designet af slottet.

De første udgaver bar præg af en noget gotisk stil, og senere bevægede jeg mig over i fantasiens verden. Jeg ville lave et slot, hvor der skulle bo elvere.

Det endelige design, som jeg både er tilfreds med, og som jeg kan bygge, blev tegnet færdig i 2022.

Modellen er ikke bygget færdig endnu. Jeg er nok nået ca.



halvvejs, efter jeg har været i gang med det i 10 år. Det fylder firs kvadratmeter, og jeg regner med, at tårnet på hovedbygningen bliver næsten fem meter højt. Der kommer lys i og hele bygningen, som bliver dækket med små fliser, sådan at det ligner, at det er lavet af marmor.

Jeg skal støbe flere hundrede søjler til den indvendige side af de to åbne etager på ydermurene, og tagkonstruktionen er jeg slet ikke nået til endnu. Slottet er bygget i skala 1:10 og jeg har planer om, at det også skal befolkes med små figurer. Den første har jeg allerede fået sat i produktion, så gæsterne

kan købe en souvenir hvis de har lyst. Undervejs i mit byggeprojekt fik jeg lyst til at skrive om den verden, slottet ligger i, og den første bog udkom i 2022. Det er bind ét i fortællingen om Elverne på Alta, og det er hovedpersonen i den første bog, der blev til den førømtalte figur.

En ung elverprinsesse, der hedder Levia Irthélas, og næste bog er godt på vej. Projektet kan ses på hjemmesiden www.altaarce.dk, og I er også velkommen til at kigge forbi. Adressen findes på hjemmesiden sammen med vores lysstøberi.

*Bjarne B. Pedersen, forfatter,
ingeniør og medlem af Valgmenigheden*



Fulde huse juleaftensdag 2023.

Generalforsamling i Sdr. Nærå Valgmenighed

Generalforsamlingen afholdes torsdag d. 18. april 2024 kl.
19:00 i Storstuen.

Dagsorden

1. Valg af ordstyrer
2. Valg af protokolfører
3. Valg af mindst to stemmetællere
4. Formandens beretning
5. Præstens beretning
6. Aflæggelse af regnskab, samt forelæggelse af budget for kommende år
7. Behandling af indkomne forslag
Forslag skal være menighedsrådet i hænde senest. 4. april.
7. Forslag til ændring af vedtægter vedrørende revision af regnskabet. Forslagets ordlyd kan ses på hjemmesiden
8. Valg af menighedsrådsmedlemmer.
Valget gælder for en treårig periode
På valg er Anne Jørgensen,
Birthe Thordahl Christensen,
Lis Rosager Møldrup.
9. Valg af suppleant. Valget gælder for et år.
10. Valg af to revisorer og en revisorsuppleant.
Valget gælder et år
- 11 Evt.

Børnekor Sdr. Nærå Valgmenighed

Elsker du også at synge? Så kunne Sdr. Nærå Valgmenigheds børnekor måske være lige noget for dig. Her vil vi synge sammen, grine sammen, lytte sammen og danse sammen – altsammen “sammen”, for sådan er musikken allersjovest.

Vi har lavet et lille forløb over 3 onsdage i maj, hvor vores kirkesanger, Thea Boel Gjerum, vil komme og synge sammen med alle de 9-12 årige. Forløbet afsluttes med en koncert ved familiegudstjenesten søndag den 2. juni kl. 14.00.

Hvem? Koret er for børn fra 3. – 6. klasse. Der er intet krav til niveau. Du kan have sunget hele dit liv, og du kan være totalt nybegynder – dette spiller ingen rolle, for her er der plads til alle.

Hvornår? Onsdage den 15/5, 22/5 og 29/5. Alle dage kl. 16.00-17.00 i kirken. Vi afslutter forløbet ved at synge til børnegudstjenesten søndag den 2. juni.

Hvorfor? Sang og musik er godt for krop og sjæl. Man bliver glad af at synge, og man bliver specielt glad af at synge sammen med andre. Hvem ved, måske vil du møde din nye bedste ven/veninde her i koret?



Alle er velkomne – både medlemmer og ikke-medlemmer!! Medvirken er ganske gratis, men tilmelding er bindende. Det er sjovest, hvis du kan være med alle 3 gange, plus koncerten d. 2. juni.

Tilmelding: Skriv en mail til Thea på: thea.boel.gjerum@gmail.com

Spørgsmål? Kontakt Thea på mail: thea.boel.gjerum@gmail.com

Thea er: kirkesanger i valgmenigheden uddannet på Performing Arts School I Göteborg og har stor erfaring fra musical-scenerne rundt om i landet.

Så I er i de bedste hænder!

Nyt projekt for børn:

Børn i den røde kirke

“Børn i den røde kirke” er hen over vinteren gået hen og blevet navnet på en festival for børn.

”Børn i den røde kirke” bliver en festival fuld af musik, bibelfortælling og drama. Festivalen skal afvikles hvert år i uge 45 og have et nyt tema hvert år. I 2024 er temaet engle, og det er det musikdramatiske teater TRIOfabula, der spiller forestillingen af samme navn for dagpleje, vuggestue, børnehave- og skolebørn.

Vi starter lidt stilfærdigt op med at indvitere børnene fra Sdr. Nørå Friskole, Bøgehaven, Årslev Børnehus og de tilknyttede vuggestuer samt dagplejen. Kirken har lagt administration, logistik og praktisk afvikling i hænderne på musiker og performer Tine K. Skau. Tine er godt i gang med at skabe kon-



takter til dette års brugere af “Børn i den røde kirke” – og hun melder tilbage, at alt går planmæssigt. Vi glæder os temmelig meget til at se mylderet af små og store børn – i den røde kirke – den 6., 7. og 8. november!



FynboKoret deltog i gudstjenesten 3. søndag i advent.

Mød jeres nye graver

Fra nytår har I kunnet møde et nyt ansigt på kirkegården. Det er Per Bak Rasmussen, der er vores nye graver. Per er gift på 21. år med Monica, og sammen har de 3 børn på 22, 20 og 16 år, samt hunden Ludo. Familien har i 24 år boet her i byen, og for nylig flyttede de ind i det nye kvarter i deres spritnye hus på Mellemløkken overfor det gamle rådhus i Årslev.

Per og Monica er så langt fra at være sofakartofler, som man næsten kan tænke sig. Begge er de udprægede naturmennesker, der elsker udelivet un-

der åben himmel og ikke mindst lange gåture. Og Per glæder sig lige for tiden ikke blot over, at lyset vender tilbage i takt med at solen får mere og mere magt, men også til en forårstur i shelter med sønnen.

I sin øvrige fritid benytter Per de lokale aktiviteter, som f.eks Jump & fitness. Han holder meget af musik og nyder – som en del af jer andre gør det – at været frivillig på Heartland festivalen med hele dens afslappede atmosfære.



Rent arbejdsmæssigt er Per uddannet gartner og var bl.a. syv år i det lokale gartneri Danflora, før han i 2008 blev ansat som Graver ved Stenløse kirkegård – en stilling han havde lige indtil skiftet til Sdr. Nærå Valgmenighed pr. 1. januar.

Per har bedt, om vi vil bringe en tak videre til jer alle for den varme modtagelse, han har fået.

Så vil vi omvendt så benytte lejligheden til at takke Per for den iver og det overskud, han allerede har nået at vise i sin korte tid hos os. Han har fået styr på vældig mange ting, og vi glæder os det fortsatte samarbejde.



Kan I huske, da Kong Vinter herskede.

Lidt nyt om turen til Krakow

I det forrige kirkeblad kunne I læse om fælles tur med menigheden til Krakow fra mandag den 9. til lørdag den 14. september.

Tilmeldingerne er begyndt at komme, men der har været lidt forvirring, om hvor I kunne tilmelde jer. Det skal vi beklage, for det fremgik faktisk heller ikke af omtalen, og derfor er der nogen af jer, der har tilmeldt jer til vores samarbejdspartner omkring turen Gislev Rejser.

Nu råder vi så bod på vores forglemelse og giver jer den rigtige fremgangsmåde ved tilmelding:

- Send en mail til Ole præst på præsten@valgmenigheden.dk.
- Anfør jeres navn/navne og husk at påføre tilmeldingen, om I ønsker enkelt eller dobbeltværelse.
- Og husk så også lige, at Gislev Rejser har bedt om, at den endelige **deadline for tilmelding er mandag den 6. maj**. Sådan sikrer vi os, at de kan bestille præcis de værelser, vi får brug for på de fine hoteller, vi skal bo på. Og samtidig kan vi nå at kalde sammen til et forberedende møde, allerede inden vi går ind i sommerferieperioden.

Samtaler om Eksistensen

Dato: Onsdag den 13. marts

Tid: kl. 19.00

Sted: Storstuen

”Hvad er forskellen mellem at vide noget om et menneske og at kende et menneske.”

Sådan kan ordlyden være på et af de flere hundrede spørgsmålskort, vi skal prøve kræfter med i grupper ved nogle nye aftener, som vi har valgt at kalde samtaleaftner.

Det er nemlig sådan, at de seneste 6-7 år har Grundtvigsk Forum fået fremstillet såkaldte ”Samtalekort”, der er tænkt anvendt ved eftermiddags- eller aftenarrangementer, hvor menigheden

kan komme til at kende hinanden lidt bedre ved simpelthen at tale sammen om ting, der er af betydning... Og få lidt hjælp til det med kortene.

Det er foreløbig den første aften, vi har indbudt til, men det er da meningen at vi, hvis det bliver en succes, vil indbyde til flere aftner, hvor man så kan komme i en ny gruppe. Med nye spørgsmål inden for nye felter.

Velkommen til en aften, hvor vi alle kan blive lidt klogere. På os selv. På livet. Og på hinanden, måske. Og selvfølgelig skal vi have kaffe og kage.



Påskeugens gudstjenester

Skærtorsdags fællesspisning

Skærtorsdags gudstjeneste er kl. 17.00 og traditionen tro med fællesspisning i Storstuuen.

Og atter i år er vi så heldige, at Ejvind og Bodil har slaget nogle af deres lam, så vi sammen kan nyde et vidunderligt måltid på den aften, da Jesus indstiftede nadveren.

Liturgisk Langfredag

Gudstjenesten Langfredag den 29/3 kl. 11.00 bliver atter i år en liturgisk gudstjeneste, hvor Ole præst læser højt af Jesu lidelseshistorie, mens blæseren Mads la Cour, pianisten Palle Hjorth og vores egen Mads Klindt spiller musik der passer til lejligheden.

Mads organist har inviteret de fremragende musikere Mads la Cour og Palle Hjorth med i kirken på henholdsvis flygelhorn og diverse tangenter. Musikken er meditativ, inderlig og med plads til eftertanke, så den danner en stærk klangbund for teksterne Ole taler over denne specielle helligdag.

Mads la Cour spiller bl.a. med DR Bigband og sit eget band Almugi, og Palle Hjorth spiller fast med både Poul Krebs, Peter Sommer og Signe Svend-

sen, samt en masse andre stærke navn på den danske musikscene.

Påskedags store fest

Påskedag trækker vi orglets stemmer ud og inviterer Rene Sommer fra Holland til at spille på sin trompet. Ole læser de ubegribelige og fantastiske ord om den tomme grav, og sammen skal vi fejre, at døden aldrig får det sidste ord i mødet med den kærlighed, der favner alle til alle tider.



Mads, Palle og Mads.

Udflugt til Grundtvigs Vartov

Dato: lørdag 20. april

Tid: 08.30 – 17.30

Sted: København

Normalt synger de længselsfuldt om ”April in Paris”, men mindre kan vel også gøre det. Hvorom alting er: Lørdag den 20. april drager vi i samlet flok med bus til det, vi nu atter har lov at kalde Kongens København.

Vi får nu ikke hverken tid eller lejlighed til at hilse på regenten og resten af den kongelige familie på Amalienborg, for vi skal ind på Vartov og besøge den kirke, som den daværende konge, Frederik den Sjette, tildelte Grundtvig som et plaster på såret efter de 13 år, hvor Den Gamle havde været under censur og fuldstændig frosset ude fra det ”gode” selskab.

Thorstein Balle, der er seniorforsker ved Vartov og et både vidende og skønt friskolemenneske, kommer og viser os rundt i både kirken og de bygninger, der i dag huser en lang række organisationer, heriblandt Grundtvigsk Forum, der ejer hele det store bygningskompleks. Vi skal spise i Vartov, og bagefter skal vi besøge et af de smukkeste museer i verden overhovedet. Det er brygger Carl Jacobsens store gave til det danske folk. Jacobsen var en ivrig kunstsamler, og i 1888 skænkede han sin samling til det danske folk med

henblik på, at den danske stat skulle opstille samlingen i en bygning i København. Det blev til ”Ny Carlsberg Glyptotek”, der i arkitekten Vilhelm Dahlerup stilsikre hænder blev opført på Dantes Plads, ikke langt fra Vartov. Dahlerups smukke bygning blev indviet i 1897, og herefter er Ny Carlsberg Glyptotek blevet udvidet flere gange, så det i dag rummer en helt unik samling... som vi skal se.

Program (med ret til mindre ændringer):

09.00: Vi mødes på P-pladsen ved Storstuen. I bussen får vi et rundstykke og en kop kaffe, og vi synger sikkert også en sang eller to.

11.00: Vartov med rundvisning ved Thorstein Balle.

12.30: Frokost i Vartov

13.15: Afgang fra Vartov mod Ny Carlsberg Glyptoteket

13.30: Ankomst Ny Carlsberg Glyptoteket og rundtur ved Ole præst eller på egen hånd. Det er muligt at købe en kop kaffe i Glyptotekets smukke café.

15.30: Afgang med Sdr. Nærå fra Glyptoteket.

17.30: Hjemkomst

OBS: Der er tilmelding på hjemmesiden, og det er først-til-mølle.

Mød manden bag ”Godmorgen, lille land”

Dato: 23. april

Tid: kl. 19.00

Sted: Storstuen

Niels Brunse skrev sig ind i vore hjerter, da han og komponisten Carsten Johs. Mørch i 1998 vandt sangkonkurrencen i forbindelse med indvielsen af Storebæltsbroen. Sammen skrev de sangen ”Godmorgen, lille land”, som for længst er blevet en del af ryggraden i den danske sangskat.

Brunse er ikke bare en dygtig, men også en flittig mand med mange litterære værker og sange på samvittigheden, og for et par år siden skrev han bogen ”Tro er ikke viden” på Forlaget Eksistens.

Niels kommer denne aften og fortæller om sine tanker bag bogen, der fik følgende ord med på vejen:

”Er der plads til tro i et samfund som vores? Hvordan skal troen indtænkes i en verdsligt og videnskabeligt baseret nutid? Niels Brunse tog udfordringen op i sin lille bog ”Tro er ikke viden”, som indledte Forlaget Eksistensens serie af bøger ”Kristendommen ifølge ...”.

Brunse blev som de fleste af sin generation både døbt og konfirmeret, men

meldte sig ud af Folkekirken i tresserne. 28 år senere meldte han sig ind igen, ikke som følge af nogen dramatisk omvendelse, men fordi det var det rigtige at gøre i forhold til hans egen vished og overbevisning.

Tro er nemlig vished og ikke viden, siger han. I dag betragter han sig som en slags kristen kulturradikal, selv om det lyder selvmodsigende.

Han er ikke teolog, højst en teologisk nysgerrig lægmand, og hans liv har i øvrigt stået i litteraturens tjeneste.

Han er oversætter (af Shakespeare, ikke mindst) og forfatter til romaner, noveller, sang- og salmetekster og har holdt mange foredrag i ind- og udland om alt det, som ord kan.”

Vel mødt til en spændende aften. Alle er velkomne.



Koncert med Karl Kristian, Mads la Cour og Palle Hjorth den 6. januar

Årsmøde i Odense Valgmenighed

8. juni 2024

Mødested: Odense Valgmenighedskirke, Dronningensgade 1, 5000 Odense C

- Kl. 09.00 - 09.45 Ankomst, registrering, kaffe og boller.
- Kl. 09.45 Velkomst i kirken *v. Formanden for Odense Valgmenighed.*
- Kl. 10.00 Gudstjeneste *v. Valgmenighedspræst Inger Hjuler Bergeon.*
- Kl. 11.30 Frokost og samtaler i kirken.
- Kl. 13.00 Fortællinger om arbejdet og processen omkring Odense Valgmenigheds kunstværk af John Kørner. *v. Inger Hjuler Bergeon og Anne Grete Pilgaard.*
- Kl. 13.30 Fællessang *v. kirkens organist Carl-Aage Eliasson.*
Medbring gerne højskolesangbog 19. udgave.
- Kl. 14.00 Foredrag: KUNSTEN I KIRKEN
- danske kirkeudsmykninger før og efter årtusindskiftet. *v. Kunsthistoriker, journalist og kunstkritiker Mikael Wivel.*
- Kl. 15.15 Kaffe, Te og kage.
- Kl. 16.00 Ordinær generalforsamling.
Dagsorden iflg. Vedtægterne.
Bestyrelsen lægger op til samtaler og debat i forlængelse af generalforsamlingen.
- Kl. 19.00 Middag på Restaurant Flammen overfor kirken i det gamle Fyns Forsamlingshus.
Der er mulighed for køb af drikkebilletter på forhånd i løbet af dagen og ved et bord i restauranten. Drikkevarer betales til Odense Valgmenighed, der afregner samlet til restauranten.
- Kl. 20.00 Et causeri over emnet: ”Hvorfor blev det i Odense, at de første kvindelige præster blev præsteviet? Havde byens grundtvigske miljø en finger med i spillet?”
v. forfatter og stadsarkivar Johnny Wølleker.
- Kl. 21 - 21.15 Aftensang i kirken og tak for denne gang.

I skal tilmelde jer på mail til Ole præst på praesten@valgmenigheden.dk og senest fredag den 31. maj. Ole laver så en samlet tilmelding til odense.valgmenighed@gmail.com.

Når I tilmelder jer, beder Odense folkene om, at I oplyser, om der er særlige kost-hensyn.

Særlig gudstjenester:

BEFRIELSESGUDSTJENESTE

Dato: 5. maj

Tid: 19.00

Sted: Kirken

De seneste par år har vi arbejdet på at skabe en dejlig tradition, hvor vi mødes på befrielsesaftenen.

I år falder det så heldigt, at den 5. maj er en søndag, og derfor laver vi en særlig gudstjeneste med vægtlægning på frihedsbudskabet i såvel evangelierne som det, der blev sendt fra London den 4. maj om aftenen.

Velkommen til en både stemnings- og meningsfuld aften i kirken.

FAMILIEGUDSTJENESTE

Dato: 2. juni

Tid: 14.00

Sted: Kirken

Åh, hvor sang de dog dejligt, børnene i vores børnekor, da de medvirkede ved en gudstjeneste i november måned.

Og derfor var det også bare med at komme i gang igen. Ungerne var vilde med det. Vi var vilde med det, og I bliver helt sikkert også helt vilde med det, når først I får dem hørt!

Og det har i chancen for søndag den 2. juni, hvor børnekorset deltager i valgmenighedens familiegudstjeneste.

Først er der gudstjeneste kl. 14.00 i kirken, og derefter går vi over på plæ-

nerne ved Storstuen og drikker kaffe og saftvand og spiser kager, inden Trolldmanden fra Samsø vil tryllebinde os med sit forrygende show med alle sine firbenede hjælpere.

Kom og vær med til en skøn eftermiddag.

GUDSTJENESTE I DET FRI

Dato: 30. juni

Tid: 14.00

Sted: Hudevad

Årets friluftsgudstjeneste ligger i år søndag den 30. juni kl. 14.00.

Som de tidligere år tager vi til Hudevad. Og vi benytter os stadig af skiltet, der bliver sat op lige ved Hudevad Byvej 28.

Og ligesom de foregående år bliver det høj solskin og på alle måder ideelle omgivelser at holde først gudstjeneste og derefter nyde kaffen og kagerne i. Vel mødt. Vi ses!



I alt godt 900 børn besøgte kirken i løbet af december måned. Her er det nogle af byens dagplejebørn.

Konfirmandindskrivning

Dato: 16. juni

Tid: kl. 10.00

Sted: Kirken og Storstuen

Der er indskrivning af næste års konfirmander i forbindelse med gudstjenesten søndag den 16. juni kl. 10.00.

Vi mødes i kirken og går bagefter over i Storstuen, hvor vi spiser en bid brød sammen, før Ole præst fortæller om forløbet af undervisningen frem til 1. søndag efter påske i 2025, det er den 27. april, hvor det nye hold skal konfirmeres.

Men inden de kommer så langt, skal de opleve en hel masse ting sammen.

Årets konfirmander den 7. april 2024, kl. 10.00

*Andrea Bram Cornett, Sdr. Næra
Astrid Thordahl Christensen, Årslev
Emil Brandt Kristiansen, Hudevad
Johannes Mehl Damgaard Johansen
Liva Skovgård Pagh, Sdr. Næra
Magne Gellert Rasmussen, Sdr. Næra
Mathias Stampe Krongaard-Mikkelsen
Mathilde Sand Thychosen, Nr. Søby
Oskar Eielso, Sdr. Næra*



Sansemotorik for de mindste.



Bo og Marlene Bang Skjøth blev viet den 4. november.



Karina og Palle Hjorth fik deres ægteskab velsignet den 4. februar.



Dåb Laurids Aasland Knudsen 3. februar 2024.



Louise og Emil Rye Holm blev viet og havde børnene Herman og Ella med den 11. november.

Kirkelige handlinger

Døb:

Laurids Aasland Knudsen, født den 7. oktober 2023, døbt den 3. februar 2023, søn af Mathilde Andersen og Martin Aasland Knudsen, Ringe

Vielser/kirkelige velsignelser:

Marlene Bang Skjøth og Bo Bang Skjøth, Sdr. Nærå, viet den 4. november 2023

Louise Rye Holm og Emil Rye Holm, Årslev, viet den 11. november 2023

Karina Anne Hjorth Andersen og Palle Hjorth, Lindved, velsignet den 4. februar 2024

Begravelser/bisættelser

Ingrid Hessellund Kristensen, Ferritslev, bisat den 26. oktober 2023

Jesper Nielsen, Årslev, begravet den 31. oktober 2023

Svend Aage Rasmussen, Tarup, bisat den 11. januar 2024

Æret være deres minde !



Gløgg ensemblet gav en forrygende koncert lige op til jul.

Kontakter

Bestilling af Storstuen:

Pia Tornbjerg Pedersen
Tlf. 40 88 45 04
service@valgmenigheden.dk

Forretningsfører:

Gunnar Vexlund
Tlf. 29 85 82 05
ff@valgmenigheden.dk

Formand:

Lis Møldrup
Tlf. 51 56 33 24
formanden@valgmenigheden.dk

Præst:

Ole Kobbelgaard
Tlf. 30 64 21 25
praesten@valgmenigheden.dk

Graver:

Per Bak Rasmussen
Mobil 30 52 83 31
graver@valgmenigheden.dk

Servicemedarbejder

Pia Pedersen, tlf. 40 88 45 04
service@valgmenigheden.dk

Organist:

Mads Klindt Poulsen
Tlf. 61 69 36 56
organist@valgmenigheden.dk

Følg med på vores hjemmeside: valgmenigheden.dk og find os på :
www.facebook.com/valgmenigheden

PS:

Kirkebil

Palles taxa i Ringe kører kirkebil
for os. Bestil fredag inden kl.
16:00 på tlf. 62 62 28 15

PPS:

Autorisation i Skattemappen

Tjek jeres Skattemappe. Autorisa-
tionen skal fornyes hvert 5. år.

Gudstjenester marts - juni 2024

Marts	Tid	Præst	Bemærkninger i øvrigt
03.	11:00	OK	3. søndag i fasten
10.	11:00	MN	Midfaste søndag
17.	19:00	OK	Mariæ bebudelses dag
24.	11:00	OK	Palmesøndag
28.	17:00	OK	Skærtorsdag med fællesspisning (tilmelding på hjemmesiden)
29.	11:00	OK	Langfredag Liturgisk gudstjeneste med Mads Klindt, Mads la Cour og Palle Hjort
31.	11:00	OK	Påskedag med René Sommer, trompet

April	Tid	Præst	Bemærkninger i øvrigt
07.	10:00	OK	KONFIRMATION
14.	10:00	AL	2. søndag efter påske
21.	10:00	OK	3. søndag efter påske
28.	10:00	MN	4. søndag efter påske

Maj	Tid	Præst	Bemærkninger i øvrigt
04.	10:00	OK	Dåbslørdag
05.	19:00	OK	Befrielsesgudstjeneste (se omtale i bladet)
09.	10:00	MN	Kristi Himmelfart
19.	10:00	OK	Pinsedag med Karen Marie Sørensen, fløjte
26.	10:00	OK	Trinitatis søndag

Juni	Tid	Præst	Bemærkninger i øvrigt
02.	14:00	OK	Familiegudstjeneste. Børnekoret medvirker (se omtalen i bladet).
09.	19:00	OK	2. søndag efter trinitatis
16.	10:00	OK	3. søndag efter trinitatis
23.	10:00	MN	4. søndag efter trinitatis
30.	14:00	OK	Udendørs gudstjeneste i Hudevad

Juli	Tid	Præst	Bemærkninger i øvrigt
07.	10:00	OK	6. søndag efter trinitatis
14.	---	---	Ferielukket (uge 28)
21.	---	---	Ferielukket (uge 29)
28.	---	---	Ferielukket (uge 30)

Prædikanter: **OK:** Ole Kobbeltgaard **MN:** Michael Nielsen **AL:** Anders Lundbeck

Ole holder ferie i perioden 8. – 28. juli (uge 28 – 30)

Ved uopsættelige henvendelser kan I kontakte:

Uge 28 og 29: Anders Carlsson, Vejstrup, mobil 40 47 59 19

Uge 30: Ole, 30 64 21 25